



Italiaanse herinneringen

Ik werd altijd geraakt door het verhaal van hoe mijn vader trots was op zijn moeder, van hoe op een dag een soldaat, die een heel andere taal sprak, ernstig gewond binnen en hoe mijn grootmoeder hem wist te helpen. Hij had een vijand kunnen zijn, maar mijn familie kon het niet schelen en zag alleen een mens die hulp nodig had. Vrijheid is het gevoel dat er ruimte is in jezelf om compassie te hebben voor iedereen die anders is en iedereen die gelijk is.

