

Mijn vader werd in 1993 geboren in een klein dorpje in Noord- Italië. Enkele jaren later begon de tweede wereldoorlog en er waren intense jaren van gesprek aan eten, maar aan de andere kant een overvloed van samenwerkingen tussen dorpelingen. Mijn vader vertelde me over hoe mijn opa de oven deelde om op deze manier brood te bakken en het fascisme te bestrijden: delen met iedereen die het nodig had zonder zich aan de regels te houden.



Italiaanse  
herinneringen

